

*Herinner mij, maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij, in stralende zon,  
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

# Marc Van den Acker

zoon van Willy en Godelieve

geboren te Duffel op 14 januari 1962 en onverwacht  
van ons heengegaan in het AZ Sint-Maarten  
te Mechelen op 10 januari 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen op woensdag 17 januari 2024 om 12 uur in de aula van Huis Verwilt, Lierbaan 177 te Putte, gevolgd door de asverspreiding op de strooiweide van de begraafplaats van Putte.

Samenkomst in de aula vanaf 11.45 uur.

*Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Marc in het funerarium Verwilt, Waversesteenweg 63 te 2580 Putte op maandag 15 januari 2024 van 9 uur tot 18 uur, na telefonische afspraak.*

*Bloemen noch kransen.*

Dit melden u:

Willy en Godelieve Van den Acker - Van Den Bergh

*zijn ouders*

Eric en Christel Van den Acker - Thys

Brikke  
Febe  
Berre

*zijn broer, schoonzus, neven en nicht*

*Met dank aan het verplegend personeel van het AZ Sint-Maarten voor de goede zorgen.*

Correspondentieadres:

Familie Van den Acker - Van Den Bergh, p/a Begr. Verwilt  
Waversesteenweg 63, 2580 Putte

Digitaal condoleren via [www.verwilt.be](http://www.verwilt.be)